

Ensom og alligevel med i et fællesskab

Tirsdag kl.21:45

Elskede Frelser, hør mine tanker:

Ensomhed er, at sidde med følelsen af at være ensom - midt i menigheden.

Ensomhed er, at invitere hjem til kaffe – og alle er optaget.

Ensomhed er, at høre to sige til hinanden: "Kom vi går op i vores lejlighed!"

Ensomhed er, at smile til de andre, der sidder i deres biler og er ved at køre hjem. De sidder og venter på den, de skal følges med.

Ensomhed er, at gå alene hen ad gaden.

Ensomhed er, at putte hænderne dybt ned i frakkelommerne, for at de for en tid kan glemme kulden – også de er ensomme hver for sig - i hver deres lomme.

Ensomheden kan forekomme uforståelig.

"Herre, hvad vil du sige mig igennem alt dette? Hvad var det, jeg oplevede for mindre end 24 timer siden? Fest, samvær og hygge. Herre, hvor er du i alt dette?"

Fællesskab er, at lukke Guds tanker ind i sine.

Fællesskab er, at tænke på aftenens forkyndelse.

Fællesskab er, trygheden ved at føle, at Jesus er forunderlig nær – lige dér, hvor du går.

Fællesskab er, at være løst fra mennesker og knyttet til Herren alene.

Fællesskab med Herren er at opleve, at han kun er en tanke væk.

Fællesskab er, når troen fungerer.

Fællesskab er en uvurderlig ting.

Fællesskab med Jesus er alt.

Tak, vidunderlige Jesus!

Onsdag kl.05:45

Fællesskab er, at vågne spontant kl.05:45 (trods sin fridag) og mærke Herrens nærvær i sine første tanker.

Fællesskab er at være blevet velsignet af Herren.

Fællesskab er, at Jesus lever i mig.

Fællesskab er samfund med den eneste opstandne Herre og Mester, der kan forvandle ensomhed til evigt fællesskab.

Fællesskab er livsvarig forbindelse med Herren og en brændende længsel efter at møde Ham i skyerne og for evigt at skulle leve i Hans nærvær. Evigt at skulle bringe Herren lovprisning og ære – det er, hvad vort indre oprindelig er skabt til. Det er, hvad vort indre mest af alt længes efter: Evigt at få lov til at ære Kongernes Konge. Uforstyrret af denne verdens gøremål – at være koncentreret om Herrenes Herre.

Herre Jesus, hør min bøn!

Mai Sung

