

Kan tro ændre liv?

Kan et individs tro have en effekt i samfundet?

Kirkehistorien er fyldt med skandaler, magtmisbrug og forfølgelse af anderledestænkende.

Men det er ikke hele historien.

Der har i historiens løb været kvinder og mænd, som gennem deres tro på Jesus Kristus på hver sin måde har bragt forandring i deres omgivelser.

Mødested Amager har kigget dybt ind i historiens arkiver og vil hver måned kort introducere én af disse interessante skikkelser.

De kommer fra forskellige kirkelige traditioner, nogle er katolske helgener. Det, de har til fælles, er en dyb tro på den treenige Gud og overbevisning om, at det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket.



Juni:

Toyohiko Kagawa

(10.7.1888 – 23.4.1960)

Toyohiko Kagawa, en fagbevægelsesmand, social iværksætter, evangelist og forfatter fandt sit kald i Japans storbyers slumområder. Kagawa har sat sine spor i Japans andelsbevægelse, fagforeninger, sundhedssystem, borgerrettigheder og fredsbevægelse m.fl., men det er få i dagens Japan der kender til ham. Det vigtigste ved det kristne liv for Kagawa var at give Guds kærlighed videre til sine medmennesker.

"Jeg læste i en bog at en mand ved navnet Kristus gik rundt og gjorde gode gerninger. Det foruroliger mig meget at jeg så nemt nøjes bare med at gå rundt."

Toyohiko Kagawa blev født i 1888. Hans far var en succesfuld erhvervsmand, hans mor faderens konkubine. Begge Kagawas forældre døde da han var ganske ung. Drengen voksede op hos en rig onkel, men slægten havde svært ved at acceptere ham på grund af hans mors lave status.

Japan var ved at åbne op for omverdenen og søgte aggressivt at indhente vestens industrielle og teknologiske fremspring. Kagawa blev sendt til en amerikansk skole for at lære engelsk. Der havde han to amerikanske lærere, der inviterede den forældreløse dreng ind i deres liv. Gennem dem kom Kagawa i kontakt med den kristne tro. Han studerede Bibelen, og med tiden konverterede han. I stedet for at studere videre på et universitet, valgte Kagawa det teologiske seminar i Kobe. Hans slægtninge syntes ikke om hans beslutning og afbrød enhver forbindelse til ham.



Den unge Kagawa studerede teologi i Kobe og Tokyo, og senere også i USA. Det plagede ham, at teologiske doktriner fyldte så meget i studierne. Han mente at den levende tro skulle komme i udtryk i et liv af næstkærlighed. Kagawas unge år var præget af svære sygdomme, og i 19 års alderen var han tæt på at dø af tuberkulose. Efter sin nærmest mirakuløse overlevelse følte han sig kaldet af Gud til at hjælpe Japans fattige. Derfor flyttede han i 1909 som 21-årig ind i et slumområde i Kobe for at dele sit liv med de fattige. I tolv år boede han i et lille skur på knap fire kvadratmeter.

I Kobes slum var det ikke nemt at udvise næstkærlighed. Han blev udsat for vold og røverier og oplevede samfundets sociale skævheder på nært hold. Japans industrialisering var først kommet i gang i slutningen af 1800-tallet, og dens mange sociale følger kunne nu mærkes. Der fandtes hverken fagbevægelse, skoler eller noget sundhedsvæsen for arbejderne. Kagawa organiserede skibsværftsarbejdernes fagforening i 1912. Han skrev også bøger og artikler om

fattigdomsproblemet. Han hjalp flere fagforeninger i gang, organiserede både skoler, hospitaler og kirker for de fattige i slumområderne. Til dette formål stiftede han i 1921 "Friends of Jesus", en organisation af unge mennesker med fokus på et liv af spiritualitet, velgørenhed og kristen vidnesbyrd. I det arbejde mødte han også sin hustru, Haru, som blev en vigtig partner i Kagawas mange projekter.

Japans regering prøvede at dæmpe fagforeningernes aktiviteter, og Kagawa blev fængslet flere gange for sine aktiviteter. Fængselstiden brugte han til at skrive noveller, som hurtigt blev meget

populære. Kagawa var også meget aktiv i Japans andelsbevægelse, og stiftede mange forbrugerforeninger. Da Tokyo i 1923 blev ramt af et stort jordskælv var Kagawas arbejde så velkendt, at byens ledere bad ham om hjælp til at håndtere den katastrofale situation. Han begyndte at udvikle en vision om et national sundhedsprogram, som noget senere blev til virkelighed.

I 1928 stod Kagawa i spidsen for Japans fagforeningsbevægelse. Udover fagforeningsarbejde og velgørenhed kæmpede Kagawa også for universel stemmeret. Det resulterede i at alle mænd fik stemmeret i Japan i 1925.

I 1930'erne engagerede Kagawa sig i fredsbevægelsen mod Japans aggressive udenrigspolitik. Han skrev også flittigt, og var Japans mest populære forfatter i en periode. I 1940 bad Kagawa Kina om undskyld for Japans besættelse af landet, og blev efterfølgende fængslet. Et år efter rejste han til USA sammen med andre fredsaktivister i et forsøg at forhindre den truende krig mellem de to lande. Han vendte først tilbage til Japan efter anden verdenskrig, hvor han blev rådgiver for overgangsregeringen. Kagawa fortsatte med at kæmpe for kvindernes stemmeret. Han advokerede også for træplantning for at forhindre erosion i de japanske bjergområder.

“Kommunismens eneste magt er at diagnosticere nogle af et uorganiseret samfunds problemer. Den har ikke nogen løsning. Den skaber blot en infantil paralys af den sociale orden.”

Kernen i alt Kagawa lavede var hans tro. Han skrev mange bøger i løbet af sit liv, og brugte pengene fra dem til at hjælpe de fattige, mens han selv levede beskedent. Kagawa kunne finde på at kalde sig selv socialist, men han advokerede ikke for kommunismen. I en tid præget af ekstrem kapitalisme, hvor både kommunisme og fascisme var populære, søgte Kagawa alternativer med den kristne etik som rettesnor. Han skrev "Brotherhood Economics" i 1936, hvor han skitserede en økonomisk model baseret på andelsidealen, fredsbevægelsen og den kristne kirke.

I løbet af sit liv skrev Kagawa 150 bøger. Han blev nomineret til Nobels litteraturpris i 1947 og 1948 og til Nobels fredspris to gange i 1950'erne. Han døde d. 23. april 1960. Japans kejser tildelte ham landets fornemmeste medalje et år efter hans død.

“Though my muscles may stiffen, though my skin may wrinkle, may I never find myself yawning at life.”

kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Toyohiko_Kagawa

<http://www.bu.edu/missiology/missionary-biography/i-k/kagawa-toyohiko-1888-1960/>

<https://www.britannica.com/biography/Kagawa-Toyohiko>

<http://petercorney.com/2016/02/07/kagawa-the-forgotten-christian-who-reshaped-20th-c-japanese-society/>